

NIEUWE LOCATIE

We zijn blij dat we een (tijdelijke) nieuwe locatie hebben gevonden. Onze Selamat Datang vindt nu plaats in wijkcentrum De Hobbit in Malburgen-Oost. Met het weggaan van Sama Sama aan de Akkerwindstraat 71, zochten we naar een nieuwe locatie waar we onze activiteiten kunnen uitvoeren.

VRIENDENDAG BRONBEEK

Op 1 september waren we met onze vrijwilligers en deelnemers aanwezig bij de Vriendendag in Bronbeek. We genoten van het programma en de vele mooie optredens. Onze eigen vrijwilliger Lady Sethlight gaf zelfs een salsaworkshop. Sommigen van ons waagden zelfs een dansje voor het podium. Ook bezochten we de nieuwe vaste tentoonstelling.



TERUGBLIK 10-JARIG JUBILEUM

Stichting BangsaDunia vierde op 15 juni jl op feestelijke wijze haar 10-jarig jubileum! Ons hele vrijwilligersteam heeft ertoe bijgedragen dat het een prachtige en onvergetelijke dag is geworden voor iedereen die erbij was! Ons feest vond dit keer plaats in de grote zaal van het Olympus College, wat ook een groot succes is geweest. Onze eigen Arnhemse burgemeester Marcouch opende deze Bersama met mooie woorden over de Indische/Molukse gemeenschap. Hans Goedkoop, bekend van zijn historische Indonesische documentaires op tv, gaf een boeiende presentatie over zijn eigen reis van Nederlands Indië naar Nederland. Voor velen onder ons publiek gaf het meer dan herkenning.



EVEN KENNISMAKEN MET...

We zijn heel blij met een aantal nieuwe vrijwilligers. We laten je dit keer graag kennis maken met..

..Merel Vonk, 36 jaar

“Door toeval kwam ik op de website van BangsaDunia. In de nieuwsbrief las ik de oproep voor een vrijwilliger voor PR & Communicatie. Mijn partner en veel vrienden van mij zijn Indisch en ik werd gelijk enthousiast door het werk van deze mooie stichting. Naast mijn dagelijks werk bij het Kadaster ondersteun ik nu het bestuur van BangsaDunia met PR & Communicatie.”





..Isabelle Barfoed, 45 jaar

“Afgelopen zomer was ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Door mijn moeder (uit 1940 met ouders uit Ternate en Ambon) en (oost/west) opvoeding werd mijn aandacht getrokken door BangsaDunia. Na een prettig kennismakingsgesprek hoefde ik niet lang na te denken over de vraag of ik kon helpen op de bersama in juni! Ik ben in 2014 vanuit Den Haag naar Arnhem verhuisd, werk bij de Rijksoverheid en heb een gezin met twee dochters van 8 en 6 jaar maar wil af en toe tijd vinden om me te kunnen inzetten voor deze mooie stichting. Dus hopelijk tot ergens in het nieuwe jaar!”

GEEN SPEKKOEK, MAAR SPEKPANNENKOEK

Op 28 oktober hadden alle deelnemers van de Selamat Datang een etentje. Dit keer geen Indische kost, maar een pannenkoek bij Pannenkoekenboerderij De Steenen Camer. Ondanks dat er op de menukaart wel een hele geschikte pannenkoek stond, nam niemand aan tafel deze. Er werd liever gekozen voor een mix van zout en zoet als ananas en spek.



Indonesische
kip, kerrie, komkommer, paprika, champignons, ui, prei,
Indische kruiden en kookroom



SELAMAT HARI NATAL

2024 was een bijzonder jaar. We mochten met elkaar ons 10-jarig jubileum vieren, Selamat Datang's doen, nieuwe vrijwilligers verwelkomen en genieten met onze deelnemers tijdens de ontmoetingen met elkaar. Ook in 2025 gaan wij door met activiteiten voor Indische en Molukse ouderen in Arnhem-Zuid. Via deze weg wensen wij u hele fijne feestdagen en een goed, gezond en smakelijk 2025 toe!



CONTACT

Voor meer informatie over BangsaDunia en onze activiteiten kunt u contact opnemen met:

MAIL: info@bangsadunia.nl
TELEFOON: 06-54608516
WEBSITE: www.bangsadunia.nl

